

A tropical landscape featuring a wooden boat with a blue canopy on clear turquoise water. In the background, there is a lush green forest at the base of a large, rugged limestone cliff under a bright blue sky with light clouds. The title 'Tropisch Thailand' is overlaid on the image in a large, white, serif font. The word 'Tropisch' is smaller and positioned above 'Thailand', which is significantly larger. A decorative white flourish is on the left side of the 'T' in 'Tropisch'.

Tropisch Thailand

Het land van de glimlach

DOOR JESSICA HOVING

Thailand is als een exotische, tropische cocktail. In Thailand worden dromen werkelijkheid. Met een rijke culturele erfenis en jungle-achtige natuurlandschappen is Thailand een land van ongekende afwisseling en perfect voor een heerlijke vakantie. Van de ruïnes in de steden tot het bruisende en dynamische Bangkok, van de groene heuvels in het noorden tot de exotische, witte zandstranden in het zuiden. En laten we de imposante tempels niet vergeten. Dit tropische gedeelte van Azië staat bekend om haar heerlijke keuken, gevarieerde winkelmogelijkheden, de avondmarkten, de uitbundig schijnende zon en natuurlijk de onuitputtelijke service met een glimlach.

Als reisagent 'moet' ik af en toe op studiereis. Die reizen helpen ons bij het vergroten van productkennis, een goede samenwerking met de touroperators en het deskundig adviseren van onze klanten. Deze keer ben ik uitgenodigd voor een bijzondere studiereis, namelijk een voor reisagent mét kind! Mijn zoon J.J. van 10 jaar zal me vergezellen op deze reis en ik kan niet wachten...

We vertrekken naar Thailand en iedereen is erg benieuwd wat ons te wachten staat. Ik ben sowieso weg van Azië; in gedachten zie ik witte zandstranden, een drukke hoofdstad, vriendelijke mensen en natuurlijk voordelig shoppen. Ik betrap mezelf erop dat ik ook aan de veiligheid van het land denk, dat komt natuurlijk doordat J.J. mee op reis is. Hoe staat het met de misdaad en de seksindustrie? Komt er niet alleen fout publiek in Thailand en moet ik misschien constant rekening houden met taferelen à la Oplichters in het buitenland?

Op Schiphol verzamelt de groep zich, dat is altijd een spannend momentje. Na een korte kennismaking en wat aftasten over en weer constateren we opgelucht dat er een klik is tussen de kids, gelukkig! Ze zijn eigenlijk zo makkelijk en flexibel; het feit dat ze leeftijdsgenoten zijn, is voldoende om direct over te gaan op het 'Heb jij ook Minecraft op je X-Box? Ik heb het op mijn iPad!' en 'Oh, vlieg jij voor het eerst, dan mag je wel naast mij bij het raam zitten.'

We vliegen met Eva Airlines in ongeveer tien uur van Amsterdam naar Bangkok, waar we 's middags aankomen en ons programma gelijk start. We worden opgehaald door onze Thaise begeleiders: Wilai en Ping. Ze spreken vloeiend Nederlands en dat is heel grappig om te horen. Ze hebben een klein beetje moeite met de 'r', die ze – cliché – vervangen door een 'l'. We eten dus geen rijst, maar lijst, je kent het wel.



We rijden naar de *Chao Phraya* rivier waar we een mooie boottocht maken over deze brede 'River of Kings' en door de smalle klongs van de stad. Onderweg zien we het majestueuze *Wat Arun*, een bekende boeddhistische tempel, het schitterende *Grand Palace* en het *Royal Barge Museum*. We kijken onze ogen uit; het is geweldig om de imposante stad Bangkok te ontdekken vanaf de rivier. Na deze eerste kennismaking rijden we naar ons hotel in de bekende wijk *Silom*. Deze wijk ligt midden in het centrum en vanaf hier kun je de skytrain nemen, die dwars door Bangkok gaat. We zitten op loopafstand van diverse warenhuizen, het mooie *Lumpini Park*, de *Chao Phraya* rivier en de bekende avondmarkt van *Patpong*. We frissen ons op en genieten van een heerlijk diner.

De volgende dag worden we vroeg opgehaald: de kinderen gaan Thais koken met Mrs. Pooh, een gezellige dame die een kookschool heeft: *Helping Hands Thai Cooking School*. Bij haar thuis in de slums van *Klong Toei* leert ze de kinderen Thaise gerechten bereiden. Maar niet voordat de hele club naar de markt is geweest om verse kruiden, groenten en vis te kopen.

De kinderen zijn dus onder de panne. Voor ons staat er een fietstocht door Bangkok op het programma. We fietsen door smalle steegjes tussen de bevolking, winkeltjes en kleine eethuisjes. Het stinkt naar riool, ontlasting en dieren. Ongelooflijk dat deze mensen hier wonen... En gek om te zien dat er in een aantal van deze krotten dan wel een enorme flatscreen televisie staat! De bewoners storen zich niet aan ons; er wordt heel wat 'Sawadeekaa' heen en weer geroepen (goedendag). We bezoeken een Boeddhistische Tempel, een open air Thai Kickbox-school en een lokale basisschool. Dan varen we over met een longtailboot, de fietsen apart en wij ook in een wiebelend, smal bootje. Aan de overkant belanden we in een heel ander Bangkok; hier groene palmbomen, jungles, betonnen fietspaden en prachtig landschap. Dit is Thailand, een land van uitersten, maar altijd vriendelijk en interessant. Terug bij het beginstation genieten we van een heerlijke lunch, wat is Thais eten toch verrukkelijk: spierwitte jasmijnrijst met heerlijk ruikende kokossaus, gember en koriander. We krijgen koele doekjes en ijskoud water om ons op te frissen en dat is best nodig, na de fietstocht in de hitte van de zon.

In de middag zijn we weer samen met de kinderen en genieten we van hun enthousiaste verhalen. Maar niet lang,

FOTO'S V.L.N.R.

Eén van de vele tempels die Bangkok rijk is

Fietsen door de rijstvelden en de avontuurlijke jungle

FOTO ONDER

Alle fietsen op de longtailboot om de Chao Phraya rivier over te steken

want er staat een bezoekje aan de slangenfarm op het programma. De farm wordt beheerd door het Thaise Rode Kruis; er wordt onder andere antigif tegen slangenbeten gemaakt. Je kunt hier gif melken, heel veel verschillende soorten slangen zien en als je wilt zelfs een slang vasthouden! Het bezoek is echt interessant en leerzaam; ook de kinderen genieten ervan.

Wat er voor vanavond op het programma staat, is een verrassing en we zijn erg benieuwd. We lopen vanuit ons hotel naar de skytrain, om naar de haven te gaan. Met een shuttleboot varen we vervolgens naar de grote, nieuwe shoppingmall *Asiatique The Riverfront*. Een prachtig winkelcentrum met een oppervlakte van meer dan 28.000 vierkante meter, vol met winkels, restaurants en theaters. Oude pakhuizen uit de vroegere handelstijd zijn helemaal opnieuw ingericht en hip en trendy gemaakt. Na een tijdje lekker geshopt te hebben, komen we aan bij een theater, waar we gaan eten. De Thaise curry's, geurige saté's en verse vis zijn werkelijk verrukkelijk. Tijdens het diner krijgen we een klein voorproefje van de show: dames in traditionele kledingstijl, die een Thaise dans doen. Wij kunnen onze ogen niet afhouden van hun handen; het lijkt wel alsof de dames hun vingers helemaal naar achteren kunnen buigen! Bij navraag hierover, blijkt dat dit te maken heeft met het geloof en met elegantie. Van kleins af aan leren kinderen hier om hun handen naar achteren te buigen, waardoor de pezen worden uitgerekt en de handen van Thaise vrouwen dus verder naar achter kunnen, dan die van Westerse vrouwen.

Na het diner volgt een spetterende show in de grote zaal van het theater. Meer dan vijftig elegante dames betreden het podium en we zien playback acts van Marilyn Monroe, Tina Turner en Michael Jackson. All that Jazz, the Gypsies, Like the Flower, Geisha en Arirang: het komt allemaal voorbij. Tijdens de show ontdek ik dat sommige dames geen vrouw blijken te zijn en later op de avond blijkt dan ook dat we een show hebben bijgewoond met katoeys (travestieten). Alle 'dames' op het podium blijken mannen te zijn...

Tips van de kids >

★ Amy (10 jaar): "Neem zonnebrand mee naar Thailand, want het is heel erg warm daar."



★ Sophie (12 jaar): "Neem iets mee voor de Thaise kinderen; bijvoorbeeld ballonnen. Op die manier maak je een heel leuk contact met de mensen die daar wonen."



★ Justin (12 jaar): "Het is veilig in Thailand, dus je hoeft niet bang te zijn. Het is heel leuk om een fiets te huren en door de jungle te fietsen. De dieren vond ik ook geweldig!"



De volgende ochtend rijden we naar *Talad Rotfai Mekong*, het zogenaamde 'stationnetje'. Hier loopt een spoorlijn dwars door de lokale markt; de spoorweg is dus helemaal dicht gebouwd met parasols, manden, kisten, etenswaar, verse vis en allerlei ander handelswaar. Als we over de markt lopen, kan ik me niet voorstellen dat de trein hier



acht keer per dag doorheen rijdt! Gelukkig maken we het zelf mee: op het moment dat de Thaise intercity langskomt, wordt alles heel probleemloos en rustig aan de kant gezet, om even later weer teruggezet te worden. Een geweldig en bijna surrealistisch schouwspel.

We rijden naar *Damnoen Saduak*, waar we per longtail boot op de kleurrijke, drijvende markt van Thailand arriveren. Het is prachtig om te zien hoe tientallen mannen en vrouwen in bootjes door elkaar heen varen om hun koopwaar aan de man te brengen. Op een van de boten worden zelf complete maaltijden klaargemaakt en J.J. en ik kiezen voor een verse kokos-pannenkoek (40 cent), die heerlijk smaakt. Het bruist hier van de energie, snelle verkoop en gastvrije vriendelijkheid. Na een verrukkelijke lunch in het mooie, groene *Rose Garden* wonen we een kleurrijke, culturele show bij.

Aan het eind van deze heerlijke dag gaan we met de nachtrein naar *Chiang Mai*, een rit van ongeveer twaalf uur, die we doorbrengen in een rijtuig met airconditioning, waar we slapen in een door middel van een gordijn afgeschermd 'couchette'. Elk rijtuig heeft een soort stewardess aan boord om de bedden op te maken en ervoor te zorgen dat alles naar wens is. Het is even wennen in de trein; bij de wastafel en het toilet krijg ik een beetje kampeergevoel. De kinderen vinden het een heerlijk avontuur en genieten van elk moment. Voordat we gaan slapen verkassen we nog even naar de restauratiewagon, waar we de warmte op ons voelen vallen: hier werkt de airco duidelijk niet! Er zitten veel Australische, Canadese en Thaise jonge mensen in de restauratiewagon; tijd voor een feestje! De muziek mag wat harder en ineens wordt er gedanst en gezongen. De kinderen doen vrolijk mee en zingen luid op de muziek van Starships van Nicki Minaj. Aangezien de muziekkeuze beperkt is, doen ze dit een keer of drie, maar dat mag de pret niet drukken, de stemming is goed. Ik heb een soort apres-ski gevoel zo, met de zwetende, dansende, lachende en feestende mensen in de warme en krappe wagon. Het is een avond om nooit te vergeten! Als we aankomen in *Chiang Mai* voelen we direct dat het



hier koeler is, lekker! We installeren ons in een luxe hotel en hebben eindelijk even anderhalf uur vrije tijd. J.J. en ik besluiten om een lekkere plons in het zwembad te maken en genieten daar even met z'n tweetjes van. 's Middags rijden we naar *Borsang*, de 'paraplustad', vanwege de vele sierparaplu's die hier worden gemaakt. Alle reisagenten en de kinderen krijgen een paraplu om te beschilderen en we zijn even geconcentreerd en gezellig bezig onze creativiteit daarop los te laten.

En dan is het tijd om *Chiang Mai* te ontdekken: er staan negen tuk-tuk's te wachten om ons rond te rijden door de stad. De kinderen kijken hun ogen uit en ook wij zwaaien mee naar iedereen die voorbij komt. Na de tuk-tuk-tocht staat gelijk al het volgende, spannende uitje op het programma: de nachtsafari! We rijden naar een dierentuin met olifanten, giraffen, zwarte panters, kangoeroes, apen, leeuwen, neushoorns, slangen en miereneters. We maken volop foto's van een schattige baby-tijger en krijgen zelfs de kans om het kleine schatje te aaien. Papa-tijger slaapt ondertussen in zijn kooi. 'Zou ik misschien met papa op de foto kunnen?' Ik word voor gek verklaard, maar ik houd voet bij stuk. Grote tijger wordt wakker gemaakt en er wordt me op het hart gedrukt dat ik wel het melkflesje in zijn mond moet houden. Ik kijk naar J.J., die het allemaal geweldig vindt en naast me komt zitten, waarna papa-tijger vervolgens onverstoord bij ons op schoot komt zitten. Het beest is log en zwaar en gebruikte beide klauwen om mijn hand met de melkfles in zijn bek te duwen. Na twee minuten 'poseren' en flink wat foto's verder, ben ik toch opgelucht als we dit stoere momentje weer gehad hebben...

's-Avonds shoppen we op de nachtmarkt van *Chiang Mai*, waar alles in onze ogen spotgoedkoop is: leren tassen, horloges, Thaise souvenirs, handwerk, T-shirts en lokale zijde. Als we om elf uur klaar zijn, laten we ons (voor de vierde keer deze reis) nog even heerlijk verwennen met een voetmassage, ook al zo voordeling hier. Je voeten worden een uur lang gemasseerd voor 200 Thaise Bath, zo'n vijf euro. De voorlaatste dag van onze reis breekt aan. Vandaag gaan we weer fietsen, maar dit keer stappen we op een moun-

tainbike en rijden door authentieke dorpjes, langs groene rijstvelden, een oude lepra-kolonie en de ruïnes van *Wiang Kum Kam*. Het is een indrukwekkende tocht en als we, toch wel een beetje moe van het fietsen, terug zijn, staat er nog een canopy tour door de jungle op het programma. Na duidelijke instructies van onze ervaren gidsen worden we in een pak gehesen met koorden, riemen en gespen en krijgen we een helm op, inclusief BUF (om het zweet op te vangen) in een hippe kleur. We gaan zip gliden langs bomen en boven rivieren en watervallen, abseilen en lopen over wankele bruggetjes. Tweeënhalf uur lang hebben we een adrenalineniveau waar je 'U' tegen zegt. De kinderen vinden het allemaal even spannend, maar een paar moeders twijfelen of ze mee zullen gaan. Uiteindelijk gaat toch iedereen mee en haakt zelfs niemand af bij de laatste 'drop', vanaf enorme hoogte naar beneden.

Na deze avontuurlijke middag rijden we naar het mooie, aan de *Ping* rivier gelegen, *Tianna Garden Village Resort*, waar we allemaal een eigen chalet hebben met twee slaapkamers, een keuken en airconditioning. 's-Avonds wordt er een moekratha (Thaise bbq) georganiseerd op het terras van het hotel, met sprookjesachtig uitzicht op de rivier.

FOTO'S V.L.N.R.

Witte jasmijnrijst en kruidige curry's; het Thaise eten is verrukkelijk

Een glibberige slang op de snake farm

Groepsfoto bij een boedhistische tempel

De drijvende markten zijn bijzonder en heel gezellig

Onze kinderen in een tuk-tuk

Papa tijger op schoot

Trots op onze zelfbeschilderde parasols

Een van de hoogtepunten: de olifantensafari in Chiang Mai

Tips van de kids >

★ Femke (11 jaar): "Als je naar Thailand gaat, moet je zeker een bezoek brengen aan de olifanten. Het is super om te zien hoe slim ze zijn en natuurlijk heel leuk om een ritje te maken op zo'n groot beest."

★ Mathijs (11 jaar): "In Chiang Mai kun je een echte nachtsafari doen! Er zijn veel wilde beesten en je kunt zelfs een tijger aaien."

★ Fabienne (11 jaar): "Boek een hotel met een zwembad erbij, want het is heel erg warm."

★ J.J. (10 jaar): "Bezoek de leuke nachtmarkt. Het is heel goedkoop in Thailand. Ze hebben er de bath in plaats van de euro en je kunt een Ice Watch horloge kopen voor maar zes euro! Ik denk wel dat het nep is, maar natuurlijk is het wel leuk!"



De laatste dag is er alweer één om niet te vergeten: we brengen een bezoek aan de mooiste olifantenschool van Noord-Thailand. Hier zien we onder andere hoe de intelligente dieren worden getraind en gewassen in de rivier, hoe ze een echt kunstwerk schilderen, maar ook het zware werk dat ze verrichten. Dan breekt het hoogtepunt van deze dag aan: de olifantensafari door de jungle. Wat een geweldige ervaring om de indrukwekkende natuur te aanschouwen vanaf de rug van dit grote, machtige dier. Ook maken we nog een hobbelige rit op een ossenkar en een indrukwekkende bamboe-raft op de rivier. Het is geen wild water raften, maar wel ontzettend leuk om mee te maken! Ook dineren doen we die avond op het water, namelijk op een boot die over de *Ping* rivier vaart. Daarna moeten we helaas afscheid nemen van *Chiang Mai*. Na een korte stop bij de nachtmarkt om de laatste cadeautjes voor thuis te kopen, stappen we in een luxe VIP-bus in, voor de twaalf uur durende rit terug naar Bangkok. We zien een beetje op tegen dit deel van de reis, maar dat blijkt geheel onterecht! De Thaise steward heet ons vriendelijk welkom en verzekert ons dat het aan niks zal ontbreken. Bij elke stoel vinden we een kleine televisie, een kussen, een deken, wat te drinken en een pakket met lekkers te eten. De stoelen kunnen in een comfortabele slaaptand worden gezet en we liggen dan ook heerlijk te slapen totdat we in Bangkok zijn. In het hotel van de eerste nachten kunnen we nog even douchen en ontbijten en dan is het echt tijd om naar de luchthaven te gaan. Daar nemen we hartelijk afscheid van onze Thaise gidsen Wilai en Ping, dat niet zonder een traantje hier en daar verloopt. De kinderen zijn in deze dagen gek op de twee geworden en ook wij, de volwassenen, zullen de aanwezigheid van deze twee lieve mensen missen.



Eén van de mooiste olifantenscholen in Thailand ligt in Chiang Mai

Ik neem me voor om absoluut terug te keren naar dit mooie en bijzondere land. Geen misdaad of vervelend publiek gezien in Thailand. Alleen maar lieve en zachte mensen. Ik wil gewoon dat de rest van ons gezin dit ook meemaakt.

Ja, Thailand is in één klap een van mijn favoriete bestemmingen geworden: het heerlijke eten, de ongelooflijk vriendelijke bevolking, het groene landschap, het aangename klimaat... En dan heb ik de mooie, spierwitte zandstranden van de eilanden nog geeneens bezocht! <

Lezersactie

12-daagse privérondreis THAILAND met kinderen

vanaf € 1.799,- per persoon*

*kinderkorting op aanvraag



In samenwerking met de Jong Intra Vakanties bieden wij u een prachtige familierondreis voor een onbekommerde en onvergetelijke gezinsvakantie.

Altijd al samen met uw kind(eren) het 'land van de glimlach, Thailand willen ontdekken? Dan is deze reis perfect voor uw gezin! Boeddhistische tempels, kleurrijke markten, tropische regenwouden, een glorierijke geschiedenis, een ritje op de rug van een olifant, een boeiende cultuur en een uiterst kindvriendelijke bevolking maken, samen met de goede voorzieningen, Thailand tot een topbestemming voor een vakantie met kinderen. De Thai zijn gek op die kleine 'farang' en die krijgen dan ook vaak de volle aandacht. Menig hotel weet het de kinderen met spelletjes en allerlei andere activiteiten naar de zin te maken. Deze privérondreis wordt uitgevoerd per airconditioned minivan met privéchauffeur en Engels sprekende gids.

Inbegrepen highlights: Grand Palace en Klongtour, Drijvende Markt, Erawan Watervallen, Brug over de River Kwai, Erebegraafplaats, Oorlogsmuseum, Boemeltrein Birmaspoorlijn, Ayutthaya Historical Park, Nachttrein Ayutthaya-Chiang Mai, Chiang Mai: parasol schilderen, olifantensafari en rit per ossenkar.

Bij ons inclusief: Vliegreis per China Airlines, binnenlandse vlucht Chiang Mai – Bangkok, 9 overnachtingen in goede middenklasse hotels (alle met zwembad), 9 x ontbijt en 1 x lunch, alle omschreven excursies met bijbehorende entreegelden, vervoer per airconditioned minivan met privé chauffeur en Engelssprekende gids.

Nu al boekbaar t/m maart 2014!



www.dynamic-travel.nl
Jessica: 0630 40 31 80
Esther: 0624 40 60 31



The Travel Club



Dynamic Travel is aangesloten bij The Travel Club en alle boekingen worden ondergebracht bij ANVR/SGR The Travel Club (nummers 3751 en 2372).

Glans-lezers krijgen €50,- korting

*tegen inlevering van deze GLANS-bon krijgt u korting op uw reis naar Thailand!

