

Raften, beren en kamperen

British Columbia

DOOR NOOR KLAPWIJK
FOTOGRAFIE CAROLINE VAN 'T HOFF

Walvissen, wolven, beren en bergen met kolkende rivieren. Is dat te veel gevraagd voor een avontuurlijke rondreis door West Canada? Dat valt best mee. Alles wat je nodig hebt is een sterke auto, tentje, een pak marshmallows en het avontuur kan beginnen! Samen met mijn nicht reis ik in een maand tijd van Calgary naar Vancouver. We trekken van de ruige Rockies in het binnenland naar de wilde westkust van Vancouver Island. Trek je bergschoenen aan en lift met ons mee!

Howdy! In de aankomsthal van Calgary staan twee zingende cowboys met witle-ren hoeden ons op te wachten. 'Howdy and welcome to Canada' klinkt het bij de security, terwijl de medewerker met zijn cowboyboots mee tikt op de maat van de westernmuziek. Calgary heet nu tijdelijk 'Stampede City', want het jaarlijkse grootste Western en Rodeo-event van West-Amerika vindt hier voor de 101ste keer plaats: 'The Stampede'. Zo zijn er spectaculaire huifkarraces, rodeo's, westernmuziek en concerten. Gelijk bij binnenkomst op de 'Greatest Outdoor Show on Earth' zien we dat looks zeker tellen: De absolute 'must haves' zijn dan ook een cowboyhoed, ruitjes blouse, stoere spijkerbroek en cowboylaarzen. Wij hebben gelukkig onze jeans aan en ons oog valt meteen op een passende hoed: een stoere 'bullrider', nu zijn we echt klaar om te Stampeden! Twee weken geleden zijn er flinke overstromingen in Calgary geweest die het centrum, de dierentuin en ook het terrein van de Stampede flink onder water hebben gezet. De tijgers zijn tijdelijk in het gerechtsgebouw ondergebracht en honderden vrijwilligers hebben met man en macht gewerkt om de waterschade op tijd te herstellen. Want 'the show must go on'. Zo genieten we van rodeo's en 'Wild Pony Racing': teams van kinderen die zo snel mogelijk een wilde pony moeten vangen, wat voor hilarische bokkesprongen, vliegende modder en vermakelijke stoeipartijen in de arena zorgt. Dit zijn de cowboys en -girls van de toekomst.

The bear necessities

Onze huurauto is een flinke bak waarmee je zeker niet in het centrum van Rotterdam wil parkeren, maar eenmaal onderweg blijkt hij toch niet zo super groot als we denken. Enorme trucks met zware boomstammen rijden ons toeterend tegemoet. In de achteruitkijkspiegel zien we een dikke grill van een pick-up. Alles is hier nét een maatje groter! Binnen een half uurtje rijden na Calgary strekt een weids graslandschap zich voor ons uit. Onder een strak blauwe hemel vliegen we over een kaarsrechte weg door het landschap. Langzaam ontstaan er glooiende heuvels. De weilanden met koeien en paarden maken plaats voor struikgewas en bossen, terwijl in de verte witte toppen boven de bomen opdoemen. Naarmate de bergtoppen lijken te groeien worden wij steeds kleiner en stiller. Wauw dit zijn dus 'De Rockies'!

Aangekomen in het toeristische Banff lijkt het alsof we in de Truman show beland zijn. Alsof de rotsblokken uit beton bestaan



en de bomen een wandschildering zijn. De vele Aziaten die in groepen door dit stadje zwermen zijn helaas geen illusie. Wij maken ons dus weer snel uit de voeten.

Een adembenemend mooie weg langs besneeuwde bergtoppen en azuurblauwe meren brengt ons bij de Num-Ti-Jah Lodge. Het rode dak steekt boven de felgroene omgeving uit. De lodge is in 1950 voltooid door de beroemde Simpson familie, die als een van de eersten een 'shack' bouwden midden in de toen nog onontdekte Rockies. Wetenschappers, bergbeklimmers, jagers en kunstenaars kwamen van heinde en verre te paard, om op deze plek met eigen ogen de Rockies te bewonderen. Nog steeds hangt hier dezelfde sfeer: buiten onbedorven wildernis en binnen een echte 'blokhut'sfeer. Strijk neer in de warme eetkamer met knetterend haardvuur en robuust houten muren terwijl de opgezette koppen van een eland en kariboe je trots aankijken van boven de bar. De volgende ochtend vroeg gaan ook wij als moderne ontdekkingsreizigers op pad naar de kletterende waterval die Bow Lake voedt. Gelukkig kunnen we niet verdwalen als je op het pad langs het water blijft lopen, maar het feit dat hier twee weken geleden nog een grizzlybeer met twee welpjes is gespot, maakt het niet minder spannend. Bij de receptie is de 'bearspray' op, maar gastheer Rossel verzekert ons dat er nu geen beren zijn en raadt ons aan vooral veel geluid te maken. Ik neem voor de zekerheid toch maar mijn zakmes mee en gris snel mijn mini Vogue deo spray uit m'n toilettas, voor wat het waard is. Zingend en klappend gaan we eindelijk op pad en bereiken we veilig de waterval.

FOTO'S V.L.N.R.

Shoppen

Hapje eten

Griszlybeer

Rodeo

Glooiend landschap

Verkeer

Bighorn baby's

We rijden over een doodstille weg met hier en daar een groot waarschuwingsbord met 'be bear aware', als we na een bocht opeens vol op de rem moeten. Voor ons staat een touringbus dwars op de weg, auto's stoppen en raampjes gaan snel open. We zijn beland in een heuse 'animal jam'. Vanachter een auto verschijnt een pluizige zwarte beer, die rustig de berm afstruint op zoek naar eten. Hebben we hier nu slapeloze nachten van gehad? Je zou hem stiekem willen meenemen in de achterbak. Maar het gemak waarmee hij een zware kei omzweept, opzoek naar insecten, is al een stuk minder teddybeerachtig. Nu komt hij recht op ons af. Ik draai snel het raam van de auto dicht, terwijl Caroline met haar camera juist twee meter naar voren springt, alles voor een goed shot!

Met de beer op de camera en de ramen gesloten naderen we het stadje Jasper. In de bocht van de snelstromende Athabasca rivier liggen de knusse huisjes van Alpine Village. Ik heb altijd al in een eigen blokhut met openhaard willen slapen en hier kan dat. Vanaf mijn zachte bed gluur ik door het raam naar elanden die rustig staan te kauwen en hertjes die soms naar voren springen. Nadat we lunchen op de veranda met versgebakken cranberrybrood en lokaal gedroogde zalmsnacks als toetje, ruimen we elke kruimel op, want het terrein is open en onze zwarte teddybeer van vandaag hebben we vannacht toch minder graag op bezoek. Hou in de omgeving van Jasper je ogen goed open voor Bighorn sheeps. Het lijken grote geiten maar zijn eigenlijk schapen. In deze tijd van het jaar hebben we extra geluk want, tot ergernis van de locals, blijven de moeders met pasgeboren lammetjes rustig een half uur midden op het wegdek staan en leren ze al vroeg 'toeristje kijken'.

Super Natural Nelson

We verlaten de majestueuze Rockies en trekken zuidwest richting het liberale plaatsje Nelson. In de winter is dit het poedersneeuw paradijs voor de sportieve skiër, maar ook zomers valt er genoeg te beleven. Als je niet schrikt van een gebroken nagel of natte billen dan is raften de ultieme manier om van de Canadese natuur te genieten. Wat is er leuker dan op je 24ste verjaardag de kolkende Slokan River af te dalen? Op een rustig stuk leren we van onze gids van White Water rafting hoe

FOTO'S ONDER

..



je veilig een 'Eddy' pakt, oftewel hoe je een rotsblok met opspattend water kunt ontwijken. Wat voor ons vooral inhoudt: hard pedellen en niet overboord slaan. Tussen de stroomversnellingen door zien we een visarend in actie: vlak voor onze neus duikt hij naar beneden en grijpt met zijn klauwen een spartelende vis uit het water.

Je opfrissen na zo'n onstuimige dag kan heel goed in de nieuwe badkamers van The New Grand Hotel. Bij binnenkomst blijken de kamers net gerenoveerd te zijn, zo logeren wij in een smaakvolle kamer met oranje plafond in retro-stijl. Met nog natte haren in onze nek struinen we rond op Bakerstreet, tussen de diverse winkeltjes, cafés, yogastudio's en hippe koffiebars. Een local wijst ons waar vandaag de foodtruck staat, want de gezondste wraps eet je hier gewoon op straat. Wandelend door de heuvels van Nelson dromen we weg bij de vele gekleurde Victoriaanse Pippi Langkous huisjes inclusief schommelstoel op de veranda en dansende vlaggetjes boven de deuren die langzaam oranje kleuren, terwijl de zon boven Kootenay Lake zakt. Grote kans dat je hier niet meer weg wil.

We kijken op de website van Nelson Kootenay Lake Tourism en besluiten te gaan golven bij Kaslo Golf Club, de oudste golfclub uit deze streek. Bij het oefenen van de 'swing' verdraai ik bijna mijn schouder maar het prachtige uitzicht op de Kootenays maakt veel goed. In het clubhuis genieten we van een lokaal gebrouwen biertje 'Harvest Moon' en proosten op een geslaagd sportief weekend. Moe maar voldaan checken we in bij Kaslo Hotel. Hier wakker worden met je privébalcon en wellicht het meest serene uitzicht over Kootenay Lake is beslist geen straf.

The heat is on

Wat een groot contrast als we aankomen in The Sutton Place Hotel. Bij het zien van dit chique hotel en een duik in de hot-tub met biertje erbij verdwijnen onze misères als sneeuw voor de zon. De kamers hebben veel weg van een hip appartement in New York, als we neerploffen op de reusachtige banken, maar het uitzicht is meer dan Canadees: een groen dal met hier en daar een zeearend die rustig op de thermiek voorbij zweeft. 's Ochtends pakken we de gloednieuwe gondel omhoog naar het middenstation, waar we na een kleine tien minuten lopen op een fantastisch terras uitkomen, met een nog mooier uitzicht over de hele vallei. Hier wordt ook ons ontbijt geserveerd. Dat is nog eens relaxt wakker worden!

Hongcouver

Neem genoeg tijd voor het bruisende Vancouver, want twee nachten was voor ons te kort. Deze compacte havenstad heeft een mild klimaat met levendige groene stadsparken. Vancouver wordt ook wel spottend 'Hongcouver' genoemd, omdat veertig procent van de inwoners van Aziatische afkomst is. Als lichte sushi verslaafden is dit voor ons dan ook het walhalla. Sushi eten is hier goedkoper dan naar de snackbar. Geen wonder dat iedereen er gezond en happy uit ziet! Doe mij maar de Canadese Dynamite roll, van garnalen tempura en avocado, in plaats van een patatje oorlog.

Bij toeval komen we op het stadsstrand Jericho Beach terecht. Hier vindt het jaarlijkse Folk Music festival plaats, waarop verschillende podia singer-songwriters en wereldmuziek te horen is. De idyllische ligging aan het water en de haven met de fon-



kelende skyline van Vancouver op de achtergrond maakt het festival intiem en bijzonder. De sfeer is relaxt, het publiek divers en de muziek betoverend. Voordat ik er erg in heb, sta ik te schudden met m'n billen op de Caribische muziek van Kobo Town.

We slapen in West End Inn, een veilig roze Victoriaans huis midden in het bruisende stadshart. Elke kamer heeft zijn eigen thema en is met oog voor detail ingericht. Van de ouderwetse grammofoonspeler tot de versgebakken koekjes in de hal, de liefde en gastvrijheid straalt er vanaf. Vancouver is een stad die je niet snel vergeet en voor ieder wat te bieden heeft. Of je nou wilt dansen op een strand, gaat skeeleren in een stadspark of jezelf liever in een sushitent verwent, hier voelt iedereen zich thuis.

The art of living

Het maakt niet uit of je op een steiger in de haven van de hoofdstad Victoria staat of ergens midden in de bergen; natuur en dieren heb je in British Columbia altijd om je heen. In plaats van tuinkabouters staan er levende hertjes in de voortuinen van Victoria en in de haven zwemmen zeerobben. Helaas is het toeristische Victoria minder charismatisch dan Vancouver en moet het vooral van zijn weelderige bloemenborders hebben. Een nacht slapen bij Abbeymoore Manor is daarentegen wel een absolute aanrader. Deze B&B ligt in het historische gedeelte van de stad aan een laan met oude bomen en kasteeltuinen. Start de dag in het zonnetje op de veranda en laat je verwennen door gastheer Ian, die met veel enthousiasme een driegangenthbijt tevoorschijn tovert. Verslik je niet in een choco cherry scone als er een statig hert plotseling voor je opduikt en de tuin doorkruist. Dat is hier de normaalste zaak van de wereld. Tip: Rij vanuit de stad in oostelijke richting en volg de kustroute naar het noorden langs pittoreske huizen en kleine kitesurf strandjes.

Na anderhalf uur rijden vanuit Victoria en een half uur op de

ferry kom je aan op Salt Spring Island, waar veel kunstenaars wonen. Van windsculpturen tot boomhuisrestaurant, dit eiland heeft zijn eigen kunstzinnige karakter. Zo ook in het noorden. Op een open plek in het bos met grote rode bomen wonen twee kunstenaars die de Blue Horse Art Gallery runnen en hun Bloom B&B. De sculpturen in de tuin, rode Arbutus bomen, atisjokken, vijver vol vissen en hun grijze kat Django maken het tot een serene en inspirerende plek, waar de tijd even stil staat. Op aanraden van de eigenaresse volgen we de Salt Spring Studio Tour, een art-route langs verschillende ateliers over het eiland, met als hoogtepunt het fantasievolle keramiekwerk van Odyssey Studio. Hier ontmoeten we de bescheiden Koreaanse Janis Jin die met engelengeduld een beeldje van een jonge vrouw met groeiende bladeren uit haar kruin vanuit een stuk klei tevoorschijn tovert.

We had a whale of a time

Rijdend over Vancouver Island richting de Westkust kom je langs immense woudreuzen en zijn er genoeg plekken waar je even kan stoppen. De bomen zijn zelfs zo groot dat ze niet in één foto passen. Wat voel ik me toch jong en klein bij zo'n Ceder en Hemlock van vijfhonderd jaar oud. Vlak voor het surfstadje Tofino ligt Pacific Sands Beach Resort. De lodges, onder andere gemaakt van aangespoelde boomstammen, liggen aan het adembenemend mooie Cox-bay. Hier wordt van zonsop- tot zons- ondergang gesurft in de ruige golven van de Stille Oceaan. Er is veel wildlife. Vorige week zijn er orka's voor de deur gespot die jagend door de baai trokken.

Bij het zien van deze perfecte rollers, hijsen we ons in vijf millimeter dikke pinguïn pakken en waggelen met plank richting zee. Gelukkig hebben we les van Live to Surf Tofino zodat we in een mum van tijd op onze plank staan. Het vraagt flink wat doorzettingsvermogen en peddelkracht, maar staand op mijn eerste golf, kan ik heel de wereld aan. Na twee uur tijd zijn we uitgeput en wint het ijskoude oceaانwater van elf graden Celsius. Met gevoelloze voeten en rode ogen van het zoute water val-

FOTO'S V.L.N.R.

[Strant](#)

[Kamperen](#)

[Raften](#)

[Paardrijden](#)

[Meer](#)

[Hot spring in het regenwoud](#)



len we op het strand. Wauw, dit is verslavend! Morgen huren we weer een plank, dit smaakt naar meer.

Iets warmer en droger zit je in de Zodiac van Remote Passages. Met deze rubberen speedboot gaan we naar een hotspring, die in een bijzonder stukje regenwoud ligt. Een paar meter voor de kust stuiten we op een grijze walvis. Dit gigantische grijs-witte dier heeft zich op zijn zij gedraaid om wormen, zeesterren, schelpjes en andere dieren van de zeebodem op te vissen. Het ziet er nogal onhandig uit, met zijn twaalf meter lange lijf in het ondiepe water, maar al wroetend en spetterend verzamelt hij zo zijn maaltje bij elkaar. Halverwege zien we een zeeotter die drijvend op zijn rug aan het uitbuiken is, de kapot-geslagen lege schelpjes hangen nog in zijn vacht. Dikke zee-mist komt opzetten en zorgt voor een spookachtig sfeertje als we op de terugweg plots op een kolonie papegaaientuikers en zeeleeuwen stuiten.

One Island too far

Cortes Island wordt ook wel 'One Island too far' genoemd en dat is maar goed ook. Mensen komen en leven hier in rust. Na twee ferry's zijn we midden in de natuur als we bij levenscentrum Hollyhock aankomen. Je ziet het witte zandstrand van achter de bomen tevoorschijn komen en soms kan je hier zelfs 's nachts zwemmen tussen de fluorescerende algen. Dit centrum heeft plaats voor tachtig personen die hier komen voor vakantie of een cursus of seminar te volgen. De oprichters van Hollyhock willen mensen inspireren en laten groeien. Volg yogalessen, reiki, mediteer of leen een boek en strijk neer onder een paarse vlinderstruik in de bloementuin.

Dit ruige land met zijn vriendelijke inwoners heeft ons hart



gestolen. Mensen leven hier samen met de natuur: van de cow-boys rond Calgary tot oesterfarmer die afhankelijk is van het getij. Wie eenmaal Canada heeft ontdekt, staat met beide benen op de grond. Wij gaan snel weer terug, zonder twijfel! /

Lezersactie

18-daagse vliegreis canada

Mountain Country

vanaf € 2.395,- per persoon

GLANS-lezers krijgen extra voordeel!

Tijdens deze populaire reis bezoek je niet alleen wereldberoemde parken als Banff, Jasper en het Wells Gray National Park, maar rijd je ook door minder bekende gebieden. Zo maak je kennis met het pioniersleven van weleer in Barkerville en doorkruis je de mooie Skeena River Valley. Tevens is de overtocht per veerboot door de adembenemende Inside Passage inbegrepen. Met recht de 'See it All'-reis door West Canada uit ons programma.

Highlights

Banff en Jasper National Park, Icefields Parkway, Wells Gray Provincial Park, Legendarische Inside Passage en 'Brits' Victoria.

Waarom deze reis?

De populaire nationale en provinciale parken van West Canada, waaronder die van Banff, Jasper en Wells Gray, worden afgewisseld met levendige steden als Vancouver en Victoria. 'Eye-catcher' van de reis is echter de onvolprezen Inside Passage; de vijftien uur durende tocht langs de ongerepte fjorden van de westkust. Geniet onder het genot van een hapje en een drankje aan boord op een ontspannen manier van de prachtige uitzichten onderweg!

Inbegrepen

- Intercontinentale vluchten (gebaseerd op de voordeligste klasse)
- Autohuur
- Accommodatie volgens beschrijving op basis van logies
- Inside Passage overtocht: vertrek Prince Rupert om 7:30, aankomst Port Hardy tussen 22:30 en 23:30 (tijden onder voorbehoud), op dag 14 Ferry-overtocht
- Swartz Bay-Tsawwassen op dag 18
- Informatiemap en routebeschrijving van plaats naar plaats, kaarten, Rand McNally Road Atlas (1 exemplaar per gereserveerde auto, bij reispapieren te ontvangen)

Niet inbegrepen

- Transfers
- Eén van de vele excursies die wij voor u kunnen bijboeken



Kijk op onze website voor meer informatie of bel naar Esther of Jessica van Dynamic Travel.
Jessica: 06-30 40 31 80
Esther: 06-24 40 60 31
www.dynamic-travel.nl



SPECIAAL VOOR GLANS-lezers*:

**€ 50,00 korting voor GLANS-lezers
bij elke Canada-reis**

* tegen inlevering van deze GLANS-bon krijg je deze extra voordelen bij Dynamic Travel en KUONI

