



Bijzondere reis door  
**Suriname**

DOOR ESTHER SLOOTER

Betoverend mooie natuur. Ongerept regenwoud, kolkende rivieren, prachtige watervallen en een ongekende flora en fauna. Indrukwekkende mangrovebossen, uitgestrekte savannen en schilderachtige rivierstrandjes. Suriname heeft het allemaal. En het is niet alleen de natuur, maar ook de harmonieuze mengelmoes van culturen, de bijzondere stad Paramaribo en de historische overblijfselen van het koloniale verleden wat een rondreis door Suriname zo bijzonder maakt.

**V**oor de verkiezing 'Zelfstandig reisagent 2014', mogen er twaalf finalisten afreizen naar Suriname; een bijzondere bestemming waar ik zelf niet zo snel voor zou kiezen. Toch ben ik erg benieuwd naar dit land, vooral omdat ik er niet echt een beeld van heb.

Na aankomst in Paramaribo moet ik even wennen aan de warmte die als een dikke deken op me valt. Gelukkig hoeven wij niet in de rij te staan, maar mogen we even relaxen in de VIP-ruimte. Onze koffers worden opgehaald en de douaneformaliteiten voor ons geregeld. Eén van de finalisten is vandaag jarig en er is speciaal voor ons gezelschap een Surinaamse cake gemaakt, die het best te omschrijven is als een combinatie van een Zeeuwse bolus en krentenbrood. Een goed begin van onze reis. Onderweg met de bus naar het hotel valt mij de diversiteit van Suriname al op. Langs de weg staan mooie, koloniale huizen naast kleine, eenvoudige hutten met spelende kleine kindjes op blote voeten ervoor. Even moet ik wennen aan de rijstijl; ten eerste rijden ze hier links – de invloed van het Engelse verleden – en ten tweede gaat het er erg chaotisch aan toe hier, op de weg.

We starten onze rondreis in Paramaribo, waar we de volgende ochtend vroeg opstaan voor een wandeling met gids door de stad. Paramaribo is de enige stad in Suriname en een mooie uitvalsbasis voor diverse tochten door het land. De stad is levendig en vrolijk, ook al kunnen de meeste gebouwen wel een likje verf gebruiken. Je kunt de stad gemakkelijk te voet verkennen. Op de fiets is ook leuk, maar houd er dan rekening mee dat er geen fietspaden zijn en het verkeer hectisch is. Tijdens onze wandeling zien we overal sporen die verwijzen naar de bijzondere geschiedenis van dit land. We brengen een bezoek aan Fort Zelandia; een voormalig Nederlands fort aan de Surinaamse rivier met eromheen diverse Nederlandse gebouwen. De straatnamen zijn ook typisch Nederlands, zoals Gravenstraat en Keizersgracht. Ook vind je hier een monument ter nagedachtenis aan de decembermoorden, die diepe indruk hebben gemaakt op de Surinamers en Nederlanders hier. Achter het fort zien we een standbeeld van prinses Wilhelmina. Best bijzonder; zo ver van huis en toch zoveel Nederland. Als we verder lopen, komen we langs het vlaggenplein en het onafhankelijkheidsplein waar het presidentieel paleis zich bevindt. Het paleis is niet meer bewoond, maar er vinden hier nog veel belangrijke evenementen plaats. Achter het plein lopen we door de palmentuin; een prachtige, exotische tuin vol met – natuurlijk – mooie palmbomen. Het is af te raden hier 's avonds



te wandelen, vanwege criminaliteit, maar overdag is het er heerlijk. Iets verder de stad in zien we een moskee en een Joodse synagoge vredig naast elkaar staan. Niet alleen de gebouwen staan vredig naast elkaar, ook de aanhangers van de verschillende geloven gaan in harmonie met elkaar om. Zo worden de parkeerplaatsen, als er een dienst is, vriendelijk met elkaar gedeeld.

We lopen verder richting het centrum en het wordt drukker en drukker. Op elke straathoek staan straatventers en overal worden we vriendelijk begroet door de lokale bevolking. Onze gids nodigt ons uit om schaaftjes te proeven. Een brede, gespierde, mooie, zwarte man schaaft zorgvuldig plakken af van een blok ijs en doet die voor ons in een beker. Je kiest zelf een smaakje dat er aan toe wordt gevoegd en we genieten van deze lekkere verfrissing in de hete stad. Als je in Paramaribo bent, is het erg leuk om een bezoekje te brengen aan de overdekte markt. Je vindt er kramen met inheemse groenten en tropisch fruit, maar ook gedroogd vlees, vis en een scala aan chipsoorten. Grappig detail is dat de tasjes die overal hangen om je gekochte waar in te doen, de gele tassen van Jumbo zijn. Vooral mooi om te zien hier zijn de mensen; Creolen, Hindoestanen, Indianen, Javanen, Chinezen en Marrons. Allemaal hebben ze hun eigen aanbod dat ze in deze markthal verkopen.

Aan het eind van de middag maken we een lange boottocht over de Surinaamse rivier. Onder het genot van heerlijke hapjes en koele drankjes genieten we en zien we Paramaribo weer

Het presidentieel paleis

Sculptuur van een Indische god in Suriname

De overdekte markt in Paramaribo

Een van de vele mooie gebouwen in Paramaribo

van een heel andere kant. Ons geluk kan niet op als we tijdens de tocht over water een groepje dolfijnen spotten. Deze zoetwaterdolfijnen hebben een roze buik, heel bijzonder. We zijn getuigen van een spectaculaire zonsondergang en kijken nu al terug op een onvergetelijke dag. Maar die is nog niet om; terug in ons hotel frissen we ons op en vertrekken we naar de Blauwgrond voor het avondprogramma. Deze wijk wordt voornamelijk bewoond door Javanen en we gaan er eten bij een Indonesisch eethuis. Daar aangekomen moeten we even wennen; de plastic stoeltjes en neonverlichting maken de ambiance niet heel sfeervol, maar zo gaat dat hier nu eenmaal en het eten is werkelijk fantastisch! En veel, heel veel. Onze gidsen regelen doggy bags en nemen alles wat over is mee naar huis voor hun families.

De volgende ochtend worden we vroeg gewekt. We gaan op avontuur naar het binnenland. Naar het plaatsje Palumeu in het Amazonegebied om precies te zijn. Ik ben een beetje zenuwachtig omdat we gaan vliegen met een heel klein Cessna vliegtuigje. Eenmaal in de lucht is het uitzicht fantastisch; kilometers lang alleen maar jungle onder ons en na een dik uur zien we aan een rivier een klein dorpje liggen met een – vanuit de lucht – piepkleine landingsbaan. Het zweet breekt me uit, maar de piloot zet de kist keurig en rustig aan de grond. We hebben een eigen gids die ons de komende drie dagen zal begeleiden en hij brengt ons naar onze eigen hutten: twee houten huisjes met elk twee bedden met een klamboe, een toilet en een douche met koud water. De veranda maakt veel goed; daar hebben we prachtig uitzicht op de rivier en het oerwoud. Na ons opgefrist te hebben, gaan we de rivier op. Iedereen is erg onder de indruk van de mooie natuur en de geluiden om ons heen. Onze boatsman weet precies waar hij moet varen om niet vast te lopen op de onzichtbare rotsen. Na anderhalf uur komen we aan bij een idyllisch plekje met watervallen, waar we kunnen zwemmen en luieren in de hangmatten. Ondertussen sprokkelt onze boatsman hout en een uur later smullen we van gegrilde kip, salade, casave patat en pindasaus. Na de uitgebreide lunch doen we nog even heerlijk een dutje in de hangmat. Wat een leven...

FOTO'S ONDER

Tocht over de Surinaamse rivier

De lieve snuit van een zoetwaterdolfijn

Een van de prachtige zonsondergangen

De indrukwekkende jungle vanuit de lucht



's Avonds maken we opnieuw een boottocht. Het is pikkedonker en we staan er versteld van dat onze gids moeiteloos de weg vindt over de nu zwarte rivier. Ik heb nog nooit zoveel sterren aan de hemel zien staan en ik blijf naar boven kijken totdat ik iets opvang over 'kaaimannen spotten'. Die schijnen 's nachts namelijk tevoorschijn te komen; wij zien ze helaas niet, maar dat maakt deze tocht niet minder onvergetelijk. Onderweg terug naar onze hutten maken we dankbaar gebruik van de zaklantaarns en in de lichtbundels zien we kikkers, leguanen, hagedissen en een reuzenpad. Van te voren had ik me een beetje druk gemaakt over de eventuele spinnen; ik had 's middags dan ook de klamboe goed tussen m'n bedranden gestopt, maar eenmaal in mijn 'tentje' val ik ontspannen in de diepste slaap van de hele vakantie.

De volgende ochtend moeten we om zes uur paraat staan om naar de zonsopkomst te kijken en te ontbijten bij de rivier. De natuur ziet er in de ochtend weer heel anders uit; er hangt een laagje nevel boven de rivier waardoor het geheel wat mysterieus aandoet. Aangekomen op een rustig plekje, zoek ik een rots op waarop ik m'n ontbijt eet en de prachtige zonsopkomst goed laat 'binnenkomen'. Na het ontbijt maken we ons klaar voor het middagprogramma: een jungletocht. Gekleed in lange broek, blouse met lange mouwen en een hoed sta ik klaar om richting Poti Hill te wandelen. Het is een pittige tocht; anderhalf uur heen en anderhalf uur terug door de dik begroeide jungle is een schitterende ervaring, maar best zwaar. Onderweg zien we bomen zo groot dat je er in kunt staan, prachtige tropische bloemen, onbekende paddenstoelen, kleurige papegaaien en veel bijzondere insecten. Na anderhalf uur worden we beloond met een fantastisch uitzicht vanaf Poti Hill over de jungle. We zien zelfs de grens van Brazilië! Gelukkig heb ik vanmorgen gekozen voor een lichtgekleurde broek en blouse; anderen die gekleed zijn in donkere kleuren worden namelijk belaagd door steekvliegen. Je krijgt er geen bulten of jeuk van, maar als ze prikken is het zeker niet prettig. Draag dus lichte kleuren hier. Na deze sportieve ochtend doen we het 's middags rustig aan. We relaxen in de hangmatten, doen een dutje en rommelen wat rondom onze hutten. Als we allemaal weer uitgerust zijn aan het eind van de middag, krijgen we een 'workshop' boogschieten van een indiaan. Gelukkig lukt het me uiteindelijk om één pijl in het bord te schieten en ik ben apetrots!

De laatste dag van ons jungleavontuur is alweer aangebroken. Ik sta vroeg op en geniet een uur lang op mijn balkon van de opkomende zon en de bijzondere geluiden om me heen. De brulapen maken de meeste herrie, die hoor je ver boven alles uit. De wereld om me heen komt tot leven en ik zie een sliert kano's voorbij komen, met indianen erin die gaan vissen. Wat een bijzondere ervaring.

Vandaag staat er een ontmoeting met dorpsbewoners op het programma. Ik heb me hier in Nederland op voorbereid door wat kleine cadeautjes voor de kinderen te kopen, zoals ballonnen, fluitjes en blikjes met kleurpotloden. Als we door het dorp lopen, word ik met beide benen terug op de grond gezet. Wat een armoede. En tegelijkertijd: wat een rijkdom. De indianen hier leven van de jacht, visserij, teelt en een beetje van de toeristen. Het dorp bestaat uit houten hutjes op palen, een schooltje en een kleine kliniek. Overal waar je kijkt, zijn kinderen aan



het spelen met wat ze maar voor handen hebben. Nadat we kennis gemaakt hebben met een aantal dorpsbewoners, mogen we de cadeautjes uitdelen aan de kinderen. Wat een bijzondere ervaring is dat; de kinderen zijn zo intens gelukkig met een ballon of potlood. Die stralende gezichtjes zal ik nooit meer vergeten.

En dan is het moment aangebroken dat we ons moeten verzamelen voor de terugvlucht. We zullen nog één dag in Paramaribo zijn voordat we echt terugvliegen naar Nederland. Die dag beginnen we met een heerlijk ontbijt met broodjes Pom en Bakkeljauw. Met een goed gevulde buik halen we vervolgens de gehuurde fietsen op om een fietstocht te maken naar de Peperpot; een oude koffieplantage. De plantage bevindt zich aan de overkant van de Surinaamse rivier en dus rijden we onze fietsen op de ene boot en stappen we vervolgens zelf in de andere boot. Plantage Peperpot is een van de oudste plantages van Suriname en heeft een rijke geschiedenis. Op een gemiddelde plantage werkten vroeger zo'n 125 slaven; zes dagen per week zware arbeid en in oogsttijd ging dat ook 's nachts door. Tijdens de fietstocht ervaar ik een aparte sfeer; ook al is het meer dan tweehonderd jaar geleden, de vele koloniale huizen en oude kampongs zorgen ervoor dat ik me meer in het verleden dan in het heden waan. Als we de fietsen hebben teruggebracht, genieten we nog een laatste keer van de bijzondere stad om daarna richting luchthaven te gaan. Voor 25 dollar per persoon mag je daar gebruik maken van de VIP-lounge, waar comfortabele banken staan en lekkere drankjes en kleine hapjes voor het grijpen staan. We relaxen nog even lekker en dan stappen we het vliegtuig in. Tijdens de reis ben ik erg onder de indruk van alles wat ik heb gezien en meegemaakt. De vriendelijke en multiculturele bevolking, de overweldigende natuur, de rijke en helaas vaak trieste historie; ze zorgen ervoor dat je Suriname niet gemakkelijk vergeet! En hoe bijzonder is het dan, dat je daar, duizenden kilometers van huis, midden in de rimboe, gewoon mensen tegenkomt die Nederlands praten. Nederland en Suriname hebben een bijzondere band. En na deze reis zeg ik absoluut tegen iedereen: Suriname móet je gewoon gezien en beleefd hebben in je leven.

Maak gebruik van de mooie GLANS-lezersaanbieding hier naast en boek de prachtige reis naar dit bijzondere land. Je zult er geen spijt van krijgen! /

## Lezersaanbieding GLANS

16-daagse vliegreis

# SURINAME

## 'In touch with Suriname'

vanaf € 1.995,- per persoon



Ontdek Suriname met deze zeer complete reis. Je vaart over smalle kreekjes door de grootste lagune van Suriname, komt mogelijk oog in oog te staan met reuzenschildpadden op het strand van Galibi en fietst langs roemruchte plantages. Alsof dat nog niet genoeg is, maak je in het binnenland kennis met het prachtige Amazone-woud en proef je de gastvrijheid van de marrons. Is dit alles? Nee, zeker niet, er is nog veel meer!

Deze reis leidt je naar de mooiste plekjes en biedt je van noord tot zuid en van oost tot west: Suriname op z'n best! Een reis met veel afwisseling in natuur, cultuur, steden en geschiedenis en dat alles tegen een zeer aantrekkelijk tarief!

### De reis is inclusief:

- Vlucht
- Nederlandstalige lokale gidsen
- Transfers
- Excursies
- Tours
- Entreegelden zoals omschreven
- 14 overnachtingen (gedetailleerd programma kunnen wij je e-mailen)

### De reis is exclusief:

- Transfer van en naar vertrekpunt van de fietstocht naar Plantage Peperpot
- Fooien
- Overige maaltijden
- Uitgaven van persoonlijke aard



Kijk op onze website voor meer informatie of bel naar Esther of Jessica van Dynamic Travel.  
Jessica: 06-30 40 31 80  
Esther: 06-24 40 60 31  
[www.dynamic-travel.nl](http://www.dynamic-travel.nl)



GLANS-lezers krijgen extra voordeel!

**€ 50,00 korting voor GLANS-lezers  
bij elke Suriname-reis**

\*tegen inlevering van deze GLANS-bon krijg je deze extra voordelen bij  
Dynamic Travel en KUONI

