



Marrakech

Een spannende en
uitdagende sprookjesstad

DOOR JESSICA HOVING

Als je een bezoek brengt aan Marrakech, dan is het net alsof je het sprookje van duizend-en-één-nacht nacht binnenloopt. De kleurrijke souks, gezellige cafés rondom het plein, trendy hotspots, imposante gebouwen en paradijselijke tuinen, doen je in een andere wereld wanen. Marrakech wordt ook wel de 'Rode Stad' genoemd, door de terracotta-kleuren en roze accenten van de muren en poorten van de Medina. Het is een stad vol oosterse mystiek waar heden en verleden elkaar ontmoeten. Laat je verrassen door Marrakech.

Waarom Marrakech?

Als je een stedentrip gaat plannen, dan denk je niet gelijk aan Marrakech. Bekende Europese steden, zoals Parijs, Londen, Barcelona, Berlijn, Praag, Istanbul en Lissabon, worden de afgelopen jaren door heel veel toeristen bezocht. Marrakech is een heel andere bestemming en je kunt het echt een uitdaging noemen. Vanaf het moment dat je deze stad binnenkomt, ben je in een andere wereld.

Vanaf Amsterdam vlieg je rechtstreeks naar Marrakech in drie uur en 55 minuten. Je landt op de luchthaven Menara International Airport, dat ongeveer vijf kilometer van het centrum van Marrakech ligt. De stad is gemakkelijk te bereiken met de bus, een taxi of de speciale airportshuttle. Misschien iets langer vliegen dan naar andere steden, maar dan ben je ook echt op een heel bijzondere bestemming! Het tijdsverschil is minimaal: in de zomer is het twee uur en in de winter één uur vroeger dan in Nederland.

Marrakech heeft een schitterende ligging aan de voet van het Atlasgebergte. Als je de stad van veraf ziet liggen, dan lijkt het net een oase in de woestijn, omgeven door palm-bomen.

Cultuur

In de roodgepleisterde stad komen mensen uit alle windstreken bijeen: Europeanen, Berbers, Arabieren, Saharenen en Afrikanen. De mengelmoes van culturele invloeden is tot op de dag van vandaag in de hele stad voelbaar.

De beroemde architectuur van de Moskeeën en het Paleis el-Bahia is heel indrukwekkend. De Koutoubia Moskee is één van de grootste moskeeën ter wereld. Er kunnen ruim 25.000 mensen tegelijkertijd een gebedsdienst bijwonen. Een andere topattractie van Marrakech is het Paleis el-Bahia. De opbouw van het paleis is typisch voor islamitische architectuur, met veel ruimtes die bestemd waren voor de vrouwen, concubines en ontelbare kinderen. Aan de doorgangen en verschillende kamers kun je zien dat privacy heel belangrijk was.

Het hart van Marrakech is het plein Jemaa el-Fna, waarover de meningen verdeeld zijn. Vroeger was het plein namelijk minder populair. Aangezien er veel executies plaats vonden, kreeg het de bijnaam 'het dodenplein' of 'plein des verderfs'. Gelukkig is er veel veranderd sinds die tijd. Het plein behoort nu tot het cultureel erfgoed van UNESCO. Met name in de avond is het er heel levendig en



Het rijk gedecoreerde
interieur van het
Paleis El-Bahia

gezellig door de talloze sinaasappelverkopers, kraampjes met kruiden, noten en zuidvruchten, slangenbezweerders, alternatieve dokters, dansende aapjes en verkopers van heerlijke kruidenthee. Naast alle verkopers komen ook kunstenaars, straatartiesten, vrouwen die je graag willen beschilderen met een henna-tatoeage en muzikanten naar het plein. Geweldig om zomaar wat te slenteren of, nog leuker, het tafereel te aanschouwen vanaf de dakterrassen van één van de cafés langs het plein.

Eten en drinken

Het bekendste gerecht van Marokko is natuurlijk couscous. Dit kennen we waarschijnlijk allemaal en het is zelfs verkrijgbaar bij ons in de supermarkt. Toch is het niet te vergelijken met de couscous die je in Marokko eet. De manier waarop zij het bereiden is veel lekkerder: met munt, andere kruiden en met liefde! Probeer ook eens te eten uit een 'Tajine' (een soort stoofpot). Alle ingrediënten en kruiden worden in één pot gedaan en het geheel wordt gaar gestoofd op een laag vuur. De gerechten zijn heel puur en smaakvol.

Natuurlijk is het leuk om de snacks en hapjes uit te proberen van de mobiele kraampjes op het plein. Voor weinig geld kun je de lekkerste gerechten krijgen. Er zijn allerlei soorten kraampjes met eten te vinden op het Jemaa el-Fna plein.

Ondanks het feit dat je de Marokkaanse keuken het meest tegen zult komen, zijn er genoeg andere eetgelegenheden. Door Franse invloeden zijn er ook luxe en chique restaurants, maar er zijn ook genoeg leuke, betaalbare moderne eettentjes te vinden. Er is volop keuze en voor ieder wat wils als je gaat eten in Marrakech.



Alcoholverkoop is in theorie verboden in Marokko, maar in de praktijk gebeurt het toch gewoon. In de buurt van moskeeën en op terrassen langs de openbare weg wordt geen bier of wijn geschonken, maar de Marokkanen verzinnen kleine omwegen het toch te kunnen drinken. Voorbeeld: als je whisky uit een Marokkaans glas drinkt, lijkt het net thee. Niemand die ziet dat je eigenlijk alcohol drinkt. Het komt er dus op neer dat er een taboe heerst op alcohol, maar dat het toch overal verkrijgbaar is. Verder is het de moeite waard om een kopje Marokkaanse

thee te drinken in één van de theehuizen. De kruidige theesoorten zijn een smaaksensatie die we in Nederland nog niet kennen.

Overnachten

In Marrakech vind je accommodaties op elk niveau. Er zijn diverse middenklasse en low-budget hotels, maar in luxe vier- en vijfsterrenhotels is ook

volop keuze. Deze hotels, in het hoger segment, hebben vaak een luxe Spa en zijn meestal gebouwd in Arabische stijl. Ze worden uitstekend onderhouden en liggen vaak net buiten het centrum, in het gebied. Deze accommodaties zijn van alle gemakken voorzien en je wordt er flink in de watten gelegd.

De meest populaire manier om in Marrakech te verblijven, is de Riad. Als je echt in de Marokkaanse sfeer wilt komen, dan is het een ervaring om in zo'n kleinschalig guesthouse te verblijven. Het zijn traditionele huizen, die in de Medina liggen, zodat je middenin het levendige centrum en het alledaagse leven zit. Aan de buitenkant kun je vaak niet zien hoe geweldig mooi de binnenkant is. Als je de poort binnenkomt van een Riad, dan zie je een kleurenpalet van tegeltjes, groene beplanting en galerijen. De binnenplaats is gezellig en idyllisch ingericht, sommige Riads hebben zelfs een zwembad. Het ontbijt wordt bijna altijd in de tuin gegeten, heel romantisch en rustig. Het is mogelijk om van te voren leuke excursies te boeken, maar denk ook eens aan een cursus buikdansen of Arabisch of Marokkaans koken.

Shoppen

Vergeet niet om een bezoek te brengen aan één van de vele souks: op deze traditionele markten kun je allerlei artikelen kopen op het gebied van leer, gekleurde schalen en zilver. Ten noorden van het plein Jemaa el-Fna ligt bijvoorbeeld Souk el-Bahja. Verspreid over verschillende verdiepingen kun je hier zonnebrillen, sieraden, nepmerkkleding, schoenen, dvd's en tafelkleden vinden. Als je het aandurft, kun je een bezoek brengen aan een traditionele kapper voor en knip- of een scheerbeurt. Vooral voor de mannen is dit een bijzondere aangelegenheid. In de kapsalon kun je je laten scheren, maar ook overige gezichtsbeharing laten verwijderen, dat gedaan wordt

Als je alle gespecialiseerde souks bij elkaar zou tellen, dan kom je in totaal op zo'n 6000 kleine boetiekjes.



met behulp van een speciale draad of met kaarsvet. Het resultaat is erg goed! De 'foute' aftershave die achteraf wordt gebruikt, moet je voor lief nemen.

Voor je interieur kun je winkelen en zoeken naar mooie zilveren theepotten, dienbladen, mysterieuze lampen of geurende kaarsen. Als je van koken houdt, dan is het natuurlijk geweldig om langs de kruiden-souk Mellah te gaan. De verschillende geuren komen je al tegemoet bij het binnenlopen van deze markt. Als je alle gespecialiseerde souks bij elkaar zou tellen, dan kom je in totaal op zo'n 6.000 kleine boetiekjes. Er worden vele handgemaakte artikelen verkocht voor een erg lage prijs. Vergeet natuurlijk niet om af te dingen.

Naast de souks zijn er ook genoeg moderne winkels te vinden. Er zijn bijvoorbeeld exclusieve Franse kledingzaken of Europese interieurzaken in Marrakech. Het splinternieuwe Marrakech Plaza is een autovrij gebied met mooie winkels, gezellige cafés, veel terrassen en heerlijke restaurants.

Uitgaan

Naast het levendige plein met straatmuzikanten is er genoeg te doen in het nachtleven. Het casino is populair en er zijn ook een aantal nachtclubs die bij een hotel, restaurant of bar behoren. In de clubs worden diverse muziekstijlen gedraaid, zoals pop uit het Midden-Oosten, Amerikaanse hip-hop en Europese muziek.

In de allerduurste clubs heb je zelfs de kans om een bekend figuur tegen het lijf te lopen. Regelmatig worden er speciale feesten gegeven en vind je er beroemde artiesten, zoals DJ Tiësto, Armin van Buuren, Bob Sinclair en David Guetta. Als je wilt, kun je er echt helemaal uit je dak gaan en de hele nacht clubhoppen à la St. Tropez.

Bezienswaardigheden in de buurt

Palmeraie ligt net buiten Marrakech en is een prima plek om de hectiek van de stad te ontvluchten. Mede door dit gebied lijkt de omgeving een oase in de woestijn, omdat er minstens 150.000 palmbomen zijn. Er is voldoende gelegenheid om te wandelen, fietsen, golfen, paardrijden of om de omgeving te verkennen in een Quad. Ook valt er veel te ontdekken in de buurt: de berberdorpen in de bergen, de hoge watervallen van Ouzoud of de kleine markten met aardewerk.

Op ongeveer 45 minuten rijden van Marrakech ligt de vallei van Ourika. Deze kloof ligt bij een rivier in een National Park. Als je er doorheen rijdt, zie je de lemen dorpjes die tegen de berg zijn aangebouwd. Probeer op een maandag te gaan, zodat je de boerenmarkt kunt bezoeken in Tnine. Alle marktkooplieden komen met hun ezel vanuit de dorpen om hun waren te verkopen.

Voor wandelaars is de route bij Lalla Takerkoust een must. Dit is een dorpje bij een groot stuwmeer met een

FOTO'S V.L.N.R.

De Koutoubia Moskee

Lampen te koop in één van de souks

De traditionele muntthee

Geurige kruiden

Winkel in de Medina

Kleurrijk aardewerk

Een slangenbezweerder op het Jemaa el-Fna plein

Avond in Marrakech

dam. Af en toe is het hele klim, maar zeker de moeite waard door de bijzondere omgeving. Onderweg loop je door een eucalyptusbos langs het water en kun je thee drinken bij een tentenrestaurant en genieten van de vele palmbomen en cactussen. De route is vier tot vijf kilometer lang en wordt afgeraden bij heel warm weer.

Do's en don'ts

Een aantal tips, die je reis naar Marrakech nog specialer maken:

- Bezoek een traditionele Hammam. Je kunt kiezen tussen een volksbadhuis of een luxer alternatief voor toeristen. Beide zijn erg leuk om een keer mee te maken. Het is geweldig om te beleven hoe de plaatselijke bevolking een paar uur verblijft in een Hammam. Met een soort groene zeep en wat doeken schrobben ze je helemaal schoon. Ondanks het feit dat de bevolking islamitisch is, verdwijnt het gevoel van schaamte in de plaatselijke Hammam. De entree is heel voordelig en de faciliteiten zijn dan ook eenvoudig. Je kan je natuurlijk wel voorstellen dat je zelf een bezienswaardigheid bent, als je de plaatselijke Hammam bezoekt.
- Zelfs Marrakech heeft een hop-on hop-off bus. Het lijkt heel erg toeristisch om in zo'n bus te stappen, maar het is een ideale manier om op de eerste dag de stad te verkennen. Je kunt op verschillende plaatsen in- en uit stappen.
- Heb respect voor het islamitische geloof: zorg ervoor dat je gepaste kleding aan hebt, als je een moskee, begraafplaats of een synagoge bezoekt. Schoenen uit en niet te bloot kleden; bedek zoveel mogelijk lichaamsdelen. De bewoners zijn overigens heel tolerant ten opzichte van Europeanen, maar het is toch goed om er rekening mee te houden.
- Superchic eten doe je bij Le Yacout (betekent: de Saffier). Het restaurant is gevestigd in een paleis in het noorden van de Medina. Genoeg VIP's en internationale sterren zijn je voorgegaan. Je kunt hier lunchen of dineren op het dakterras of langs het bassin.

Er valt genoeg te beleven in Marrakech, de parel van het zuiden. Je voelt je direct thuis in deze gastvrije stad. Wie deze sympathieke en veelzijdige koningsstad bezoekt, voelt zich met recht de koning te rijk! <



Lezersactie

6 dagen Marrakech

RIAD Dama

vanaf € 425,- p.p.



Een charmante en knusse Riad in het hart van de medina, op slechts enkele minuten lopen van het Jemaa El Fna plein. Er zijn acht verschillende kamers, alle met veel smaak en klasse ingericht. De ontvangst en de persoonlijke attentie zijn allerhartelijkst. Je 'tweede huis' in Marrakech!

Glans-lezers krijgen korting!

REISCHEQUE t.w.v. € 25,00*

*tegen inlevering van deze GLANS-bon krijg je € 25,- korting op je reis naar Marrakech, bij Dynamic Travel in Barendrecht en Oud-Beijerland.

Inclusief:

- vlucht met Transavia
- transfer van luchthaven naar hotel v.v.
- 5 overnachtingen Riad Dama op basis van logies en ontbijt

Exclusief :

- transfer van luchthaven naar hotel v.v.
- boekingskosten eenmalig € 27,50
- reis en/of annuleringsverzekeringen

Hoe boek je deze reis:

Voor meer informatie kun je kijken op de website van Dynamic Travel. Dynamic Travel bestaat uit Esther Slooter en Jessica Hoving en samen werken zij al meer dan 25 jaar in de reiswereld. Door deze ervaring weten zij de leukste plekjes te vinden voor je vakantie. Zij werken als mobiel reisagent en komen dus naar jou toe!



MOBIEL REISAGENT

Dynamic
TRAVEL



www.dynamic-travel.nl
Jessica: 0630 40 31 80
Esther: 0624 40 60 31



Dynamic Travel is aangesloten bij The Travel Club en alle boekingen worden ondergebracht bij ANVR/SGR The Travel Club (nummers 3751 en 2372).